

Vertellen

Wat een verschil!

Marcus 1:40-45

11 februari 2024

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Waarom mocht de man niet in de buurt van andere mensen komen? Hoe zou dat voor hem zijn?

Welke dingen zou hij het meeste missen denk je?



Spel: Naar wie steek jij je hand uit? Eén van de kinderen is de helper, hij/zij helpt de andere kinderen naar de overkant.

Dat doet hij door dat kind een hand te geven en samen naar de overkant te rennen. De bedoeling is om zo snel mogelijk alle kinderen naar de overkant te helpen. Staan jullie klaar? Start de tijd!



Creatief: Knip poppetjes uit en maak er een slinger van. Schrijf of teken op elk poppetje iemand die bij jou hoort: familie, vriendjes, klasgenoten, ...



Vertelling 4-7 jaar

Een man wordt beter

Elke dag gaat Jezus naar mensen toe. Hij vertelt dat God van de mensen houdt. Hij maakt zieke mensen beter. De mensen vinden het fijn om bij Jezus in de buurt te zijn. In een dorp waar Jezus komt, woont een man. Hij heeft een nare ziekte: er zitten plekken op zijn huid. De mensen willen niet dat de man dichtbij komt. 'Straks krijgen wij ook zulke plekken!' roepen ze. 'Blijf jij maar uit de buurt.'

Als de zieke man hoort dat Jezus in het dorp is, denkt hij: ik wil naar Jezus toe. Misschien kan hij mij beter maken. Maar hoe zit het met de andere mensen, die niet in mijn buurt willen komen? Sturen zij mij weg? Ik ga toch, besluit de man. Hij loopt naar de plek waar Jezus is. 'Hela!' roepen de andere mensen. 'Wat doe jij nou?' Maar Jezus steekt zijn hand op naar de mensen. 'Laat hem met rust', zegt hij.

De man valt voor Jezus op zijn knieën. Hij roept: 'Help mij, Jezus! Zorg dat mijn nare plekken verdwijnen en dat ik weer bij de andere mensen in de buurt mag zijn.' Jezus steekt zijn hand uit naar de man. 'Ik wil het', zegt hij. 'Ik wil dat jij weer gezond en gelukkig wordt.' Op hetzelfde moment is de man genezen. Hij voelt het meteen en iedereen kan het zien. 'Hoera!' roept hij. 'Het is een wonder.'

Jezus glimlacht. 'Vertel het maar niet verder', zegt hij. 'Anders wordt het hier nog veel drukker.' Maar als de man weggaat, kan hij het toch niet laten. Hij móet het wel vertellen. 'Ik ben weer beter!' roept hij tegen iedereen. 'Ik heb geen plekken meer, ik kan gewoon weer bij je in de buurt komen!'

Iedereen in het dorp en ver daarbuiten hoort ervan en gaat naar Jezus op zoek. Het wordt zo druk dat Jezus een rustig plekje zoekt om uit te rusten. Nu is hij degene die even uit de buurt van de mensen blijft!

Mattijs Weegenaar

